

*De kern van alle dingen  
en stil en eindeloos.  
Alleen de dingen zingen.  
Ons lied is kort en broos.*

*En donker zingt mijn bloed,  
van heimwee zwaar doorwogen.  
Ik zeil langs regenbogen  
Gods stilte tegemoet.*

*Felix Timmermans*

## Frans DROOGHMANS

Echtgenoot van  
**José Geuens**

Geboren te Mol op 16 november 1931  
Overleden in het WZC Hemelrijk te Mol  
op 28 augustus 2024.

Het afscheid van Frans vindt plaats in intieme kring.

U kan een groet brengen aan de asurne van Frans  
op DINSDAG 3 SEPTEMBER  
van 18.30 tot 19 uur in funerarium Vanhoof,  
Turnhoutsebaan 59, Mol (parking via Bossestraat).

Rouwadres: familie DROOGHMANS - GEUENS  
p/a Vanhoof begrafenissen, Turnhoutsebaan 59, 2400 Mol  
online condoleren: [www.vanhoofuitvaartzorg.be](http://www.vanhoofuitvaartzorg.be)

Dit melden u:

José Geuens

*zijn echtgenote*

Leen en Daniël

Ann

*zijn kinderen*

Marcel en Lea GEUENS - DAEMS

*zijn schoonbroer en schoonzus*

Geen bloemen noch kransen

*Oprechte dank voor de goede zorgen  
aan het personeel van WZC Hemelrijk  
in het bijzonder het personeel van afdeling Vivaldi*