

*Na 22 jaar de ziekte van Parkinson, heeft Freddy, na veel pijn en zijn laatste stap,
het leven losgelaten.*



De heer

Freddy Moonen

Geboren te Mol op 13 december 1952
en overleden te Mol op 11 juni 2021.

Gewezen leraar in de Stedelijke Handelsschool te Turnhout

Dit melden u:

Jozef Moonen (†) en Maria (†) Vandenweyer

zijn ouders

De families Moonen en Vandenweyer

En allen die hem zullen missen, omdat hij ze geholpen heeft
tot het uiterste van zijn mogelijkheden.

Met dank aan zijn huisarts, alle dokters specialisten, verpleegsters
en iedereen die hem behandeld en bijgestaan hebben.
Ook speciale dank aan diegenen die hem geholpen hebben bij zijn Euthanasie.

Speciaal op verzoek van Freddy is er geen afscheidsdienst,
hij heeft geleefd om anderen te helpen, en verkiest nu ook in alle stilte
en discretie naar het hiernamaals te vertrekken.

Het uitstrooien gebeurt op het kerkhof in Mol op de uitstrooiweide, in intieme kring.

Denk aan mij terug, hoe ik was toen ik alles nog kon.