



Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en ieder beetje dat je sterft
't is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt, ik ben wat moe,
maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.

- T. Hermans -

Magda “May” Franquet

Geboren op 5 mei 1959
en rustig thuis ingeslapen op 19 november 2020.

Na een jarenlange strijd tegen ziekte en ongemakken
brengen we je terug naar je geliefde plekken ...
de zee, het water ...
Rust zacht

Je maatje Michiel Everaert

Joran en Sofie, Gijs, Jet en Fons
Kari en Kristof, Lexa

De families Franquet en Everaert

Bijzondere dank aan onze huisarts Michael en de thuisverpleging Zorgsaam
voor hun toewijding en zorgen.

Omwille van de coronamaatregelen vindt het afscheid plaats in intieme kring.

Om de familie uw medeleven te betuigen kan u een kaartje sturen ;
t.a.v. familie Everaert - Franquet, Turnhoutsebaan 59, 2400 Mol
of condoleren online; www.vanhoofuitvaartzorg.be